



HALLOWEENBOEKJE

KSA OPWIJK



Voorwoord

Gegroet KSA'er,

Nu de aftrap is gegeven van het nieuwe seizoen, zitten de meesten onder jullie ook al te wachten op het Halloween-boekje. Hiermee geven we wat leesplezier voor het toiletbezoekje, een saaie autorit of gewoon omdat je graag de KSA beter wil leren kennen.

Zoals jullie ondertussen al weten is KSA Opwijk een jeugdbeweging voor de stoerste jongens van Opwijk. Deze jongens ravotten graag en zijn niet vies van een beetje vuil. Wij geven iedereen de vrijheid die ze willen, maar dragen respect ten opzichte van leiders en medeleden hoog in het vaandel. Pestgedrag wordt daarom ook niet geduld.

De leiders hopen in ieder geval op massale opkomsten. Heb je nog klasgenootjes, neefjes of buurjongens die zich op zondag eens goed willen amuseren? Breng ze dan gerust mee en laat ze proeven van het dolle en stoere KSA-leven.

Ik ga jullie nu niet langer in spanning houden. Rechter duim op linker borst ... en op naar de artikeltjes!



Inhoudstafel

<u>Voorwoord</u>	<u>3</u>
<u>Inhoudstafel</u>	<u>4</u>
<u>Algemene informatie</u>	<u>5</u>
<u>Artikel der Leeuwkens</u>	<u>6</u>
<u>Artikel der Pagadders</u>	<u>9</u>
<u>Artikel der Jongknappen</u>	<u>11</u>
<u>Artikel der Knapen</u>	<u>13</u>
<u>Artikel der Jonghernieuwers</u>	<u>15</u>
<u>Artikel der Hernieuwers</u>	<u>17</u>
<u>Contact en info</u>	<u>19</u>



Algemene informatie

TELEFOONNUMMERS

Stijn Notelaers (bondsleider): 0475/23.34.43

Roel Gillis (secretaris): 0499/75.38.54

Warre Mangelinckx (pulls en t-shirts): 0468/28.55.77

•••

VERDERE INFORMATIE

Voor meer info kan u ons steeds bereiken op info@ksaopwijk.be. Achter de berichtfunctie van onze Facebookpagina 'KSA Opwijk' schuilt ook steeds een leider die staat te popelen om al jouw eventuele vragen te beantwoorden.

•••

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via onze website www.ksaopwijk.be.

**REKENINGNUMMER KSA
OPWIJK
BE17 9733 5402 9321**



Artikel der Leeuwkens

Gegroet Leeuwkes

Halloween is zoals altijd een zeer enge periode vol spanning en amusement. Zeker nu er weer Halloween feestjes zijn toegestaan op het jeugdheem. Aangezien deze vorig jaar niet doorgingen doen we er deze editie alles aan om ze nog zoveel leuker te maken en jullie meteen wat meer Halloween ervaringen te bezorgen. Om jullie al wat op te warmen is hier een gek, maar waargebeurd griezelverhaal.

Het verhaal is van de tijd toen Miel, Staf en Mathias nog Hernieuwers waren en speelt zich af in een dorp hier heel ver vandaan. Mathias, Miel en staf kregen er de opdracht om op verkenning te gaan in het Svek bos, een bos waar volgens de dorpslegendes het monster Svek leefde. Een man met twee gedaantes: overdag een zeer sterke man die graag cola drinkt, maar in de nacht een zuur-spuwend beest. Toen Mathias, Miel en Staf dit hoorden, moesten ze eens goed lachen en vervolgens vertrokken ze op queeste. Het bos was vol van de sparren en dennen die amper licht doorlieten. Om niet te verdwalen bond staf steeds blauwe lintjes rond de bomen. Naarmate de dag vorderde werden Miel, Staf en Mathias wel wat moe en dus besloten ze even te rusten aan het water. Dit was zo rustgevend dat ze allen één voor één in slaap vielen. Plots schrok Miel wakker door een zeer scherp geluid, maar dat was niet het enigste wat hem verontruste, het was namelijk pikdonker. Vlug maakte hij de anderen wakker, iets wat hij leerde van leider Jules die alles op een viteske hoger wilt. Ook Mathias en Staf konden niet geloven dat het al zo laat was, dus besloten ze om terug te keren



langs de blauwe lintjes die Staf gelukkig had opgehangen. Althans dat dachten ze, want alle blauwe lintjes waren ineens verdwenen. Uiteindelijk vond Mathias er toch nog eentje. Naarmate hij er dichterbij kwam rook hij een steeds zuurder wordende geur. Meteen legde Staf de link met het monster Svek, waarmee Miel en Mathias meteen moesten lachen. Ze besloten vervolgens om op gevoel verder te stappen, maar Staf was er allesbehalve gerust op. Plots hoorde Miel weer hetzelfde scherpe geluid als toen hij wakker werd, alleen klonk het dit keer van veel dichterbij. Ook Staf en Mathias merkten het op. Het gaf hun een zeer raar en benauwd gevoel dus begonnen ze te lopen. Mathias die vooraan liep nam even rust en keek achter hem. Enkel Staf kwam hijgend aangelopen, maar van Miel was geen spoor. Volledig in paniek startten ze meteen met hem te zoeken, maar tevergeefs. Tot Mathias plots weer een blauw lintje vond met daarop geschreven: Miel is van mij, groetjes Svek. Staf, volledig in paniek, rende meteen weg om het monster Svek te vinden en Mathias volgde hem op de hielen. Achter hun hoorden ze een steeds dichterbij naderend scherp geluid wat hun uit het bos jaagde. Op het moment dat ze buiten het bos uitkwamen stond Miel er vergezeld met een oudere man. Staf en Mathias verstijfden van de stress en wisten niet wat te doen tot de man abrupt begon te lachen en zei dat het allemaal maar een domme grap was. Achter hun kwamen nog twee mannen met een vreemd fluitje rond hun nek dat waarschijnlijk voor het scherpe geluid zorgde. Blijkbaar waren ze naar Miel, Mathias en Staf op zoek aangezien het al zo donker was en ze nog steeds niet waren teruggekeerd. Toen ze hun gevonden hadden aan het water woude ze nog een grap uithalen met de legende van het monster Svek. Maar hier konden de drie



Hernieuwers wel niet echt goed mee lachen aangezien ze nog nooit zo bang waren geweest. Gelukkig werden ze daarna getrakteerd op een lekkere koude cola zoals Svek ze graag heeft. Eind goed, al goed...

Leeuwkes, hopelijk tot binnenkort op het ultra leuke Halloweenfeestje!

Jullie leiders: Stijn, Daan, Tjorven, hendrik, Mathias, Staf en Miel.



Artikel der Pagadders

Beste pagadders Het nieuwe werkjaar is al een tijdje bezig en wij, de leiders, hebben hier al wat bedenkingen bij. Na enkele weken werd ons al veel duidelijk. Er bestaan zeer veel verschillende soorten pagadders. Daarom hebben wij een kleine samenvatting gemaakt van enkele soorten.

Als eerste zagen we de Pagaddermoderus. Deze soort vindt het niet erg om zich vuil te maken. Ze glijden al graag eens van de berg of rollen in de modder. Na de KSA zijn hun mama's en papa's dikwijls gewapend met enkele plastic zakken of een plaatsje in de koffer. De Pagadderactivus heeft altijd te veel energie. Een potje voetbal met leider Ben schrikt hen zeker niet af. Wij hebben van horen zeggen dat er zeer binnenkort een heuse derby zal gespeeld worden. Daarover spoedig meer!

Vervolgens zijn we aangekomen bij de Pagadderatlantis. Deze soort kenmerkt zich door zijn liefde voor water, met name De Beek. Hun KSA-hart kunnen ze ophalen alleen nog maar bij de gedachte ervan. Naar het schijnt zou deze soort verre familie zijn van de kikkers en salamanders.

De volgende soort kenmerkt zich voor zijn liefde voor planten en bomen. De wetenschappelijke naam luidt daarom ook als volgt: De Paggaderbomicus. De drang om in bomen te klimmen is daarom ook onweerstaanbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Chiro bang is om in het bos te gaan. Ze klagen namelijk van sprekende bomen.



De laatste soort is ook wel de meest voorkomende soort, de Pagaddergeniepus. Ze spelen zeer goed mee en zetten zich ten volle in. Maar vanaf dat ze de kans zien om iets uit te steken zijn ze er als de kippen bij. Stiekem een tweede koek proberen te verkrijgen bij de leiders is voor hen een koud kunstje.

We hebben ook nog een woordzoeker gemaakt met aan de pagadderban gelinkte woorden, veel succes!

Tot zondag! Renzo (RDB), Evert (Trévé), Warre (LiLbarry), Hannes (Pony), Karel Wolf (KaaWee), Jules (Kabas) & Antoon (Fijntje).

F	H	D	H	K	A	B	A	S	J	B	Q	M	F
N	A	R	E	D	I	E	L	S	D	N	O	B	R
C	L	E	V	E	R	T	J	I	M	K	D	S	A
L	L	M	L	B	O	P	E	P	S	I	M	L	E
V	O	W	J	Z	K	O	U	W	R	R	U	C	J
J	W	M	F	E	O	N	G	I	E	Q	U	D	T
L	E	F	N	J	Q	Y	D	U	D	J	H	P	N
I	E	E	E	K	H	X	H	S	D	Z	U	C	J
L	N	Q	R	E	K	A	E	Y	A	E	W	J	I
B	F	T	B	O	R	L	E	O	G	O	P	L	F
A	E	T	B	K	E	D	M	K	A	W	U	P	N
R	E	V	N	D	E	N	B	N	P	Y	F	I	G
R	S	T	E	J	P	A	S	E	E	W	A	A	K
Y	T	P	K	W	G	Z	O	N	D	A	G	O	W

- BONDSLEIDER
- HALLOWEENFEEST
- KABAS
- PAGADDERS
- SAPJE
- DUIM
- JEUGDHEEM
- KOEKJE
- PONY
- TREVE
- FIJNTJE
- KAAWEE
- LILBARRY
- RDB
- ZONDAG



Artikel der Jongknappen

Gegroet beste jongknaapjes

Nu we elkaar toch al enkele weken elke zondag zien is het tijd dat we eens afspreken niet op zondag. Ik hoor jullie al denken waarom leider? Om een griezel feestje te bouwen en om het bezeten jeugdheem te redden van de monsters en spoken die er rond dwalen wanneer jullie er niet zijn.

Zo is leider Jonah 's avonds laat na een vergadering al eens flink verschoten door een spook en kon hij van slag geen pap meer zien terwijl hij dit anders zo lekker vind.

Ook leider Joren heeft al iets verschrikkelijk ervaren, hij werd opgeschrikt door een soort van zombie. Hij probeerde te vluchten door op het dak te kruipen maar viel halfweg naar beneden en brak zijn benen. Gelukkig heeft hij het nog kunnen na vertellen.

Ewout kon dan weer een verschrikkelijke weerwolf afvechten, door zijn zilveren ringen en zilveren ketting kon hij zich verweren tegen het gigantische monster.

Leider Axel had dan weer minder geluk hij moest zijn vers gebakken snakkes achter laten om te vluchten van een gigantische slime. De slime had zo'n honger dat hij dan maar de snakkes op at. Leider Roel had minder geluk hij werd gehypnotiseerd door een vampier die er voor zorgde dat hij alles toe liet wat er ook maar gebeurde rond hem heen. Hij werd uiteindelijk toch wakker geschud door zijn vrienden want anders waren ze hem kwijt voor eeuwig.

Leider Torre had nog niets ervaren tot hij op een nacht te vroeg op het jeugdheem was en bezoek kreeg van knappe dame. Het was geen knappe dame maar een gecamoufleerd



skelet dat kwam om Torre zijn lichaam over te nemen.
Gelukkigen kwamen alle andere leiders hem redden.
Dus zien jullie wat ik bedoel? Het jeugdheem moet dringend
gered worden van deze verschrikkelijke wezens. En daar
hebben we jullie hulp voor nodig! Zodat we jullie elke zondag
veilig kunnen ontvangen op het jeugdheem. Hou het veilig en
let op elkaar in deze bange tijden.
Tot snel!

Jullie Leiders

Ewout, Jonah, Roel, Torre, Axel en Joren.



Artikel der Knapen

Beste knapen, zoals jullie waarschijnlijk wel weten komt de herfstvakantie eraan en dat betekent natuurlijk maar één ding, halloweenfeestje!!! We zijn blij dat we dit terug kunnen doen aangezien het vorig jaar niet mogelijk was door het cordoba-virus. We nodigen jullie vrijdag 5 november uit op het jeugdheem. Jullie mogen je verwachten aan lekkere snacks, goede muziek en een romantische film! kunnen jullie ook 10 euro meebrengen? het halloweenfeestje begint om 19 uur en zal gedaan zijn om 22:30 uur. Uiteraard verwachten wij dat jullie verkleed komen. Griezelige groetjes jullie leiders Bart (Barry), Liam, grote Jonas, Milan, mini-Jonas.

Leider mini-Jonas heeft Liam zijn pompoen gestolen! Help leider Liam zijn pompoen terug te krijgen!



Leider Jonas is op super geheime missie gestuurd door de Belgische overheid, hij moet weerwolf Naya gevangen nemen want ze heeft een koe koelbloedig vermoord! Help Jonas Naya te vangen.





Oh nee! Leider Barry en leider Milan zijn in een zombie veranderd! Help hun het anti-zombie serum te vinden!



Artikel der Jonghernieuwers

Heren, dit jaar gaat in de geschiedenis gegraveerd staan als het jaar waar we bevrijd zijn van al de – door corona opgelegde – beperkingen. Het sociale weefsel waar onze samenleving op steunt is aan het herstellen en wij maken hiervan deel uit. Geen ksa meer van 13u tot 15u maar terug drie uur lang plezier maken met uw maten op zondag.

Om dit speciale jaar in te zetten hebben we nu al enkele ludieke activiteiten gedaan maar jullie leiding gaat hun hoofden bij elkaar steken om dit jaar dat niveautje hoger te tillen. Op het einde van dit literair hoogstaande artikel zullen wij de positieve eigenschappen van de leiders even in de verf zetten. Wij zullen dit jaar trachten onze gecumuleerde levenservaring en kennis met jullie te delen. Verwacht jullie onder andere maar aan levenswijsheden en weetjes van Ward, sportervaring en kookkunsten van Door, technische skills van Dries, de juridische kennis van Edward en natuurlijk niet te vergeten de memes en humor van Ben.

Tijdens de periode wanneer de ksa doorging met enkele beperkingen zijn er ook enkele positieve aspecten ontdekt. Eén hiervan zijn de kampuurtjes op vrijdag en zaterdagavond, daarom zullen we net zoals vorig jaar soms de ksa-zondag vervangen door ludieke activiteiten op zaterdag - of vrijdagavond. Voor de rest kunnen jullie zich verwachten aan activiteiten met jullie goede vriendinnen, de Chiro (moddercatch?).



Tijdens de examenperiode mogen jullie zich ook verwachten aan Antistress cafétje met thee, taart en een vragenuurtje als jullie vragen hebben over jullie examens!

Vervolgens gaan wij onze specialiteiten even in het licht zetten. Zoals Ward soms zegt, soms moet het eens regenen om extra te genieten van de zonneschijn, en dat gaan wij dit jaar zeker doen!

Jullie leiders.



Artikel der Hernieuwers

Beste heren en pagadders,

Water, Pompierke, Jäger, Freedom.

M'n grootvader Stoen vertelde me altijd verhalen over vroeger. Een tijd van vrede toen de Avatar de waterstammen, het Pompierkesrijk, de Jägernatie en de Freedomnomaden in evenwicht hield. Maar dat veranderde toen de Jägernatie aanviel.

Alleen de Avatar was meester over alle vier de elementen, alleen hij kon de genadeloze Jägermeesters stoppen. Maar toen de wereld hem het meest nodig had, verdween hij.

Honderd jaar is voorbijgegaan de Jägernatie heeft de oorlog bijna gewonnen.

Twee jaar geleden reisden m'n vader en de mannen van mijn stam naar het Pompierkesrijk om te vechten tegen de Jägernatie. Zodat m'n broer en ik onze stam moesten leiden. Sommige geloven dat de Avatar nooit herboren is bij het Pompierkesrijk zodat de cirkel verbroken is, maar ik heb de hoop nooit opgegeven.

Ik blijf geloven dat op een dag, de Avatar zal terug keren en de wereld zal redden.

We hebben vernomen dat de Avatar zich onder de Hernieuwers bevindt. We zullen daarom dit jaar er proberen achter te komen wie de enige echte Avatar is en wie de Jägermeister Fozzie kan verslaan. Probeer daarom meester



te worden van alle 4 de elementen en wie weet kan jij wel de wereld redden.

Met vriendelijke gekke groetjes
Freedomnomaad Snil, Jägermeister Fozzie en
Pompierkekonig Tim



Contact en info

Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt binnen KSA Opwijk via onze website www.ksaopwijk.be, onze Facebookpagina www.facebook.com/ksaopwijk of via jouw mailbox waar je mails van ons toegestuurd krijgt.

Contacteer ons via het e-mailadres info@ksaopwijk.be, via de berichtenfunctie van onze Facebookpagina of rechtstreeks een leider: van iedere leider vind je op de site de juiste contactgegevens.

BONDSLEIDER

Stijn Notelaers - 0475/23.34.43

PULLS EN T-SHIRTS

Warre Mangelinckx - 0468/28.55.77

INSCHRIJVINGEN

Antoon Spinoy – 0468/19.48.07

PR & COMMUNICATIE

Tim Meskens – 0476/38.82.58

Ben Verbeyst – 0497/65 53 79

Antoon Spinoy – 0468/19.48.07



