

Kerstboekje



Voorwoord

Beste KSA'ers,

De eerste helft van het KSA-jaar zit er alweer op, en wat was het een geweldig begin! Samen hebben we al zoveel mooie momenten beleefd. We zijn gaan zwemmen en hebben daarbij heel wat plezier gemaakt. Halloween was een groot succes, met griezelige verkleedpartijen en spannende activiteiten. Tijdens het Sint-spel hebben we ons volledig ingeleefd, en natuurlijk hebben we ons vaak helemaal uitgeleefd in de bossen – zoals echte KSA'ers dat doen. Elk moment samen heeft een lach op ons gezicht getoverd en fijne herinneringen achtergelaten.

Nu kijken we uit naar wat er nog komt, want de kerstperiode staat voor de deur! De gezellige kerstfeestjes zijn hét hoogtepunt van deze tijd. In dit boekje kan je voor elke ban een artikeltje vinden over de praktische informatie over de kerstfeestjes. Zorg dat je alles goed doorneemt, zodat je niets mist van het programma. Het belooft weer fantastisch te worden, met heel veel sfeer, plezier en gezelligheid.

Als leidingsteam willen we jullie alvast een schitterend eindejaar toewensen. Geniet van de feestdagen, samen met familie, vrienden en misschien zelfs een lekker bord vol kerstlekkernijen. We hopen dat jullie een warme en vrolijke kerst beleven. In het nieuwe jaar staan we weer klaar om er samen met jullie een spetterend vervolg aan te breien!

Tot snel,

De leiding

Inhoudstafel

Inhoudstafel:

Voorwoord.....	2
Inhoudstafel.....	3
Artikel der Leeuwkens.....	4
Artikel der Pagadders.....	6
Artikel der Jongknapen.....	8
Artikel der Knapen.....	11
Artikel der Jonghernieuwers.....	13
Artikel der Hernieuwers.....	15
Contact.....	18

Artikel der Leeuwkens

Het is bijna kerst en alles lijkt in de lucht te hangen van de spanning. De kerstman is druk bezig met de voorbereidingen voor zijn grote tocht rond de wereld, maar dit jaar is er iets heel vreemd gebeurd... De kerstman heeft zijn oudste en meest ervaren rendier verloren! Het begon allemaal vorige week, toen de kerstman zijn rendieren aan het oefenen was in het grote bos, hoog boven de Noordpool. Ze sprongen over heuvels, vlogen door de lucht en maakten van alles klaar voor de magische reis. Maar plotseling gebeurde er iets onverwachts. Het rendier, dat al jaren de leider was van het team, was verdwenen!

Niemand begreep waar het was. De kerstman had al zijn elfen op pad gestuurd, maar ze konden het rendier nergens vinden. Er was namelijk iets heel raars gebeurd. Een meneer met een dikke winterjas en een grote bril, die verdwaald was tijdens zijn tocht naar een familiebijeenkomst in het naburig dorpje, reed per ongeluk met zijn oude slee over de Noordpool. Hij wist natuurlijk niet dat hij op het pad van de kerstman was terechtgekomen. Net toen hij over een heuvel reed, sprong het rendier plotseling voor zijn slee! "Knal!" Sindsdien is er geen spoor meer van het rendier te bekennen.

Veel succes!

Praktische info over het kerstfeestje:

We spreken zondag 22 december af op het jeugdheem van 18u tot 20u. Wij voorzien jullie van avondeten, hiervoor vragen we 5 euro. Vergeet zeker ook geen cadeautje (max 5 euro) voor de Secret Santa.

Tot dan!

Help het rendier om de weg naar de Kerstman te vinden



Artikel der Pagadders

Beste Pagadders, Het jaar is voorbijgevlogen! 2024 loopt op zijn einde en 2025 staat al voor de deur. Maar geen zorgen, want dat betekent dat we ons kunnen klaarmaken voor de kerstvakantie én natuurlijk het kerstfeestje!!! Jammer genoeg moeten de leiders binnenkort hard studeren, want zij hebben examens. Maar er is goed nieuws: we vieren binnenkort samen ons kerstfeestje en de leiders hebben superleuke activiteiten voorbereid.

Als we even terugblikken op 2024, dan kunnen we wel zeggen dat het een geweldig jaar was. Eén van de absolute hoogtepunten? Ons kamp! Wauw, wat was dat een avontuur! Een groot terrein, zwemmen, ravotten en spelen in het water. ! 2025 belooft nóg leuker te worden. Wij kunnen alvast niet wachten om samen met jullie weer geweldige momenten te beleven. Bedankt voor jullie enthousiasme en inzet dit jaar! De leiders wensen jullie een fantastisch eindejaar en een vrolijk kerstfeest.

Praktische info over het kertsfeestje:

We spreken zondag 22 december af op het jeugdheim van 18u tot 20u. De leiders voorzien avondeten voor jullie. Hiervoor vragen we 5 euro. Vergeet zeker ook geen cadeautje van maximum 5 euro voor de Secret Santa.

Tot op het kerstfeestje!

Matthis, Lucas, Siebe, Pagder, Seppe, Stan & Mathieu

Hier is alvast een leuke kleurplaat om in te kleuren!



Artikel der Jongknappen

Op een koude decemberavond zaten leiders Arno, Feel, Michiel, Emiel en Stefaan gezellig rond een kampvuur in de put. Ze waren bezig met het plannen van de volgende activiteit voor de jongknappen, toen er plots een vreemd geluid uit de lucht kwam. Een klaterend *HO HO HO* galmde door het bos, gevolgd door een luid gezoem en een klap. De leiders keken op en zagen een groot pakket dat met een parachute naar beneden kwam.

Het landde bijna in het kampvuur, maar leider Stefaan testte zijn snelle reflexen nog eens uit en redde het pakket uit het vuur. Het was een grote rode envelop met gouden letters erop: "**Aan de leiders van de jongknappen.**"

Met trillende vingers opende leider Arno de envelop en haalde er een brief uit, geschreven op prachtig glinsterend papier.

Beste leiders Arno, Feel, Michiel, Emiel en Stefaan,

Ik ben de Kerstman, en ik heb jullie hulp nodig! Dit jaar hebben mijn elfjes het zo druk gehad met het maken van speelgoed dat ze het niet zullen halen om alles op tijd af te krijgen. Daarom dacht ik aan jullie en de fantastische jongknappen van KSA Opwijk. Jullie zijn creatief, slim en weten hoe je de leukste dingen kunnen maken!

Ik nodig jullie uit om naar mijn werkplaats op de Noordpool te komen. De jongknappen zullen de perfecte extra elfjes zijn, en ik heb een speciale opdracht voor elk van jullie leiders:

- **Arno**, jij zorgt voor het overzicht, want met jouw grootte kan je alles en iedereen goed in het oog houden.
- **Feel**, jij mag de kerstslee testen en zorgen dat hij perfect vliegt!
- **Michiel**, jij bent verantwoordelijk voor de muziek, want met jouw dansbenen en goede muzieksmaak zorg je voor sfeer voor de elfjes!
- **Emiel**, jij zorgt voor de peperkoek en warme chocolademelk, omdat jij net zo een ronde buik hebt als ikzelf en dus duidelijk een kenner bent!
- **Stefaan**, jij organiseert de elfenspelletjes om iedereen gemotiveerd te houden.

Ik hoop dat jullie snel komen, want de tijd dringt. Neem warme kleren mee!

Ho ho ho,

De Kerstman

Praktische info over het kerstfeestje:

We spreken af op vrijdag 20 december van 17u30 tot 20u30. De leiders voorzien avondeten voor jullie en vragen hiervoor 5 euro.

Tot dan!



Artikel der Knapen

Hey beste knapen, Lang geleden, op een koude winteravond in het jeugdheim, gebeurde er iets vreselijks. Terwijl de leiders plannen maakten voor een gezellige kerstviering, sloeg het noodlot toe. De kerstman – ja, de kerstman! – sloop ongezien het jeugdheim binnen en roofde al onze koeken, LEO's en appelkersapjes. Alles wat ons kerstfeest compleet maakt, verdween in zijn zakken.

Toen de diefstal werd ontdekt, waren leiders Kevin en Witse vastberaden om de gestolen lekkernijen terug te halen. Ze trokken door sneeuwstormen en trotseerden donkere bossen om de schuilplaats van de kerstman te vinden. Maar daar wachtte hen een onaangename verrassing. De kerstman bleek een leger van elfen te hebben: kleine, maar uiterst kwaadaardige wezens die onze leiders keer op keer dwarsboomden.

Na dagen van strijd moesten Kevin en Witse zich terugtrekken om hun krachten te sparen. Maar ze wisten één ding zeker: dit gevecht konden ze niet alleen winnen. Daarom roepen we nu jullie hulp in! Het lot van KSA Opwijk ligt in jullie handen. De tijd is gekomen om samen de strijd aan te gaan en de kerstman te laten zien dat hij zich met de verkeerde groep heeft ingelaten.

Kom op 20 december om 19u naar het jeugdheim, waar jullie worden opgeleid tot ware kerststrijders. Samen gaan we de kerstman en zijn elfen verslaan en de gestolen LEO's en appelkersapjes terughalen. Laat deze tiran zien dat KSA Opwijk niet zomaar plooit!

Praktische info over het kerstfeestje:

- Secret Santa: Breng een cadeautje mee ter waarde van ongeveer €10.
- Wanneer: Van 19u tot 23u op het jeugdheim. Beste knapen, dit is jullie moment om te schitteren. Verzamel al je moed, want samen maken we dit een kerst om nooit te vergeten!

Zoek alle woorden in de woordzoeker.

M	J	T	H	N	X	N	Q	D	O	G	Q	P	R	W	T
F	L	R	U	D	O	L	F	D	E	N	M	N	G	B	N
J	R	F	R	X	P	B	N	B	B	A	O	H	H	M	T
F	E	S	E	J	F	L	E	V	K	M	O	G	C	S	S
I	N	P	O	L	B	N	Y	M	F	W	B	M	L	P	U
H	D	R	S	N	E	E	U	W	J	U	T	R	A	B	K
Y	I	B	Q	S	E	Q	T	B	Y	E	S	B	B	T	S
J	E	F	Z	E	D	L	B	X	B	E	R	C	W	W	I
Q	R	S	L	P	I	C	A	U	R	N	E	F	U	D	M
J	L	S	W	T	I	K	V	T	H	S	K	C	E	E	T
P	N	A	M	T	S	R	E	K	S	B	N	W	E	C	S
I	I	U	U	C	E	L	Q	L	U	M	P	W	N	E	R
W	O	J	L	I	C	H	T	J	E	S	A	V	S	M	E
S	L	C	O	F	O	S	E	J	K	A	P	C	S	B	K
K	D	G	S	V	X	O	D	B	R	Y	L	B	O	E	Q
A	R	K	K	R	E	T	S	H	S	P	K	J	Y	R	N

- DECEMBER
- KERSTMAN
- PAKJES
- SLEE
- SNEEUWMAN
- ELFJES
- KERSTMIS
- RENDIER
- SNEEUW
- STAL
- KERSTBOOM
- LICHTJES
- RUDOLF
- SNEEUWBAL
- STER

Artikel der Jonghernieuwers

De Grote Luiestikstrijd en de Lompige Torre

De kerstkriebels beginnen al een beetje te komen! De sneeuwvlokken vallen zachtjes naar beneden, de kerstverlichting schittert in de straten, en het "grote KSA-kerstfeest" komt dichterbij. De leiding is druk in de weer om alles voor te bereiden, maar zoals altijd is er een probleem... **leider Miel** is een **luiestik** van de bovenste plank. "Jongens, ik moet echt rusten voor het kerstfeest," zei Miel, terwijl hij zich lekker nestelde op de zetel, verstopt onder een berg dekens. "Rust is de sleutel!" mompelde hij, terwijl hij al begon in slaap te vallen.

Leider Fabian, die ondertussen met pijnlijke handen zat te rammelen, keek naar Miel en rolde met zijn ogen. "Serieus, Miel? We moeten ons voorbereiden voor het kerstfeest! Mijn handen doen zoveel pijn van al het voorbereiden, maar ik ga toch door, en jij blijft hier liggen?" Miel gaf geen antwoord, hij was te druk bezig met zijn "herstel" voor het kerstfeest. "Kom op, Miel!" zei **leider KW** vastberaden. "Jij gaat mee, en je gaat er plezier in hebben! Het is voor het kerstfeest, jij weet wel, gezelligheid, eten, muziek, alles!" KW probeerde Miel uit de zetel te trekken, maar Miel had zich stevig vastgeklampt aan zijn dekens. "Laat me toch, ik moet mijn kerstenergie sparen," gromde Miel, met een snooze-knop in gedachten.

Op dat moment kwam **leider Torre** erbij, die altijd net een beetje lomp is. Terwijl KW Miel probeerde te verplaatsen, struikelde Torre over een stoel en viel met een luid "BOEM" op de grond. "Auw, dat deed pijn!" riep hij, maar zodra hij opstond, botste hij weer tegen de muur. "Alles goed, alles goed!" zei hij met een glimlach, terwijl hij alweer ergens tegenaan liep.

Door Torre's lompheid liep alles nog niet helemaal zoals het moest. Maar uiteindelijk kwamen ze dan toch op hun bestemming: alles voor het kerstfeest moest klaargezet worden! Miel, nog steeds met zijn kussen in de hand, zou misschien niet veel helpen, maar hij was erbij. Fabian, ondanks zijn pijnlijke handen, gaf alles om het kerstfeest voor te bereiden. KW voelde zich een beetje de held van de dag en zorgde ervoor dat alles vlot verliep.

En nu, Jonghernieuwers, kunnen we eindelijk zeggen: het **kerstfeest komt eraan!** Wanneer? Dat blijft voorlopig nog even een mysterie... de leiding zal jullie binnenkort laten weten welke datum we gaan vieren! We beloven dat het een geweldige tijd wordt, vol gezelligheid, lekker eten en veel plezier. Dus houd je ogen en oren open voor de grote onthulling! Het wordt een topavond, dus wees erbij!

Met vrolijke groeten,

De KSA-leiding

Artikel der Hernieuwers

Het was een koude winteravond in het kleine dorpje waar de Hernieuwers, de oudste groep van KSA, hun jaarlijkse kerstkamp hielden. De groep bestond uit een kleurrijke verzameling van mannen en vrouwen, van 60 jaar en ouder, die elkaar door de jaren heen hadden leren kennen als jonge KSA-leden en inmiddels als hechte vrienden het dorp jaarlijks met hun kersttradities verrijkten.

Dit jaar was echter alles anders. De voorzitter, Louis, had een geheim voor de groep. "Dit jaar," zei hij met een knipoog, "gaan we een kerst beleven die niemand van ons ooit zal vergeten."

De Hernieuwers keken elkaar vragend aan, hun nieuwsgierigheid gewekt. Ze waren gewend aan verrassingen, maar dit belofde iets bijzonders te zijn. "Kom maar mee," riep Louis, "we hebben een speciale plek gevonden."

Ze trokken de dikke winterjassen aan, omhuld door de ijzige lucht, en volgden Louis door het dorp naar het bos. De maan scheen fel en verlichtte de sneeuwvlokken die zachtjes naar beneden dwarrelden. Na een korte wandeling kwamen ze aan bij een open plek in het bos, waar een enorme kerstboom stond. Maar dit was niet zomaar een boom. De takken glinsterden in het maanlicht, alsof ze bedekt waren met sterrenstof.

"Dit is de magische kerstboom," zei Louis met een serieuze toon, "hij wordt elke honderd jaar opnieuw gevonden, en vanavond mogen wij hem versieren."

De Hernieuwers stonden versteld. "Een magische kerstboom?" vroeg Simone, de oudste van het gezelschap, terwijl ze haar bril afnam en wreef. "Dat is vast een legende!"

"Nee," glimlachte Louis. "De legende is echt. De kerstboom heeft de kracht om de mooiste herinneringen van Kerstmis

te laten herleven. Maar alleen degenen die de ware betekenis van kerst begrijpen, mogen hem versieren." De groep keek elkaar aan. Ze wisten allemaal dat kerst voor hen meer was dan alleen cadeaus en feestmaaltijden. Het ging om herinneringen, vriendschap, en het samenbrengen van de generaties.

"Dan gaan we dat doen," zei Simone, terwijl ze haar wandelstok stevig vastpakte. "We versieren deze boom met alles wat kerst voor ons betekent."

De Hernewers begonnen te versieren. Ze hingen oude kerstballen die ze al jaren bewaarden, elke bal met een verhaal. Er waren handgemaakte sterren die ze in hun jeugd zelf hadden geknipt, en een oude houten engel die ooit door een geliefde vriend was gemaakt. Terwijl ze de boom versierden, begonnen de takken een warme gloed uit te stralen, en de lucht vulde zich met de geur van dennen en kaneel. De boom leek te leven, alsof hij hen begreep.

Toen de laatste ster aan de top van de boom werd geplaatst, gebeurde er iets magisch. De lucht vulde zich met muziek, een melodie die iedereen herkende: "Stille Nacht." De Hernewers stonden met open mond en luisterden naar het lied dat uit de boom leek te komen.

"Het is de magie van kerst," zei Louis zacht. "Het gaat niet om de tijd die we hebben, maar om de herinneringen die we samen maken."

Die nacht, terwijl de sneeuw zachtjes viel en de sterren fel aan de hemel stonden, brachten de Hernewers hun kerst samen door rond de magische boom. Ze vertelden verhalen, zongen kerstliederen en, bovenal, voelden ze de diepe verbondenheid die alleen echte vriendschap kan bieden. En hoewel ze wisten dat de boom niet voor altijd zou blijven, zouden de herinneringen aan deze magische kerst voor altijd in hun harten blijven, zoals de sterretjes die de boom zo mooi deden schijnen.

Los de rebus op en vind de geheime boodschap van de leiders. Roep hem heel luid zodat hij tot in het hoge noorden te horen is.



Contact

Indien er vragen zijn kan u ons altijd contacteren via onze mail (info@ksaopwijk.be), via onze socials (Facebook en Instagram) of rechtstreeks bij de volgende leiders:

Leeuwkens	Robbe Heyvaert	+32468481866
Pagadders	Stan De Smet	+32468300515
Jongknapen	Arno Aelbrecht	+32468467468
Knapen	Hannes De Donder	+32476677987
Jonghernieuwers	Torre Smet	+32460948021
Hernieuwers	Jonas Ivens	+32472751015

Bonds	Jonas Ivens	+32472751015
--------------	-------------	--------------

Inschrijvingen	Joren Vanneste	+32479622017
	Staf Van Aelten	+32479622017

Pulls & T-shirts	Robbe Heyvaert	+32468481866
	Lars De Wit	+32468547499

Kampmeester	Hannes De Donder	+32476677987
--------------------	------------------	--------------

Kassier	Stan De Smet	+32468300515
----------------	--------------	--------------